



CHIROMO NIEUWS

Uitgave Stichting Vrienden van CHIROMO,
Secretariaat Dr. Huntjensstraat 7, 6311 AP Ransdaal,
IBAN NL22INGB0002047003
IBAN NL60RABO0125907303

60ste jaargang

Kerstmis 2017

Beste Vrienden,

Het jaar 2017 is voor de Vrienden van Chiromo een bijzonder jaar geweest. Dankbaar mogen we terugkijken op een geslaagd diamanten jubileumjaar. Het Chiromoconcert op 23 april werd druk bezocht en erg gewaardeerd. De Eucharistieviering uit dankbaarheid op 14 mei was sfeervol en waardig. Tijdens de presentatie van onze Malawireis op 1 november in 't Wouves was het hartverwarmend om met bijna 80 Vrienden bijeen te zijn om onze ervaringen te delen. Kortom een geslaagd jubileumjaar waar we dankbaar op terug mogen kijken. We mogen ook hoopvol vooruit kijken door de toetreding van Giel Braun jr. tot ons bestuur.

Het hoogtepunt van dit jubileumjaar was voor mij persoonlijk het bezoek aan Malawi van 22 augustus tot en met 3 september 2017. Samen met Bart Verhoeven en Servé Kengen hebben we projecten bezocht en met mensen gesproken die de projecten van de Vrienden van Chiromo handen en voeten geven. Veel persoonlijke indrukken opgedaan en soms was het ook emotioneel.

Tijdens het bezoek aan Malawi heb ik me wel eens afgevraagd waarom we dit werk eigenlijk allemaal verzetten en waarom we ons zo inspannen om in kleine projecten onze medemensen in Malawi nabij te zijn. Ik las een gedachte over een moeder en haar kind, die verwoordt waarom het zo van belang blijft ons in te zetten. *Wie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem...*

Ook namens Paula, Jos, Bart, Giel en Servé wens ik u allen

een Zalig Kerstfeest en alle goeds en gezondheid voor 2018.

Kasper Donners, voorzitter

Na 7 jaren weer terug naar Malawi

Beste Vrienden van Chiromo,

In 2010 besloot ik dat de zorg voor mijn moeder prioriteit moest krijgen en ik mijn jaarlijkse reizen naar Malawi voor enige tijd zou moeten stoppen. Na haar overlijden vorig jaar en alle afhandeling daarvan werd ik dit jaar over de streek getrokken door onze voorzitter Kasper Donners en onze secretaris Bart Verhoeven. Ze stelden voor om samen op ontdekkingsreis te gaan naar Malawi. Voor beide heren zou het de eerste keer zijn, dat ze Malawi zouden bezoeken om samen met mij een aantal in de afgelopen jaren gerealiseerde projecten te gaan bezoeken en kennis te maken met de mensen die de projecten daar voor ons uitvoeren. Voor mij was het, naast het weerzien met Malawi, belangrijk om met hen mijn ervaringen van de afgelopen 30 jaar ter plekke te kunnen delen.

De lange reis van bijna 29 uur naar Malawi viel reuze mee. Het was voor mij een warm weerzien met een land, en met name met haar bevolking, waar ik van hou. Ik beleefde een geweldige tijd met twee reisgenoten, die beiden op eigen wijze hun indrukken van dat ontwikkelingsland en zijn bevolking ervoeren. Een reis en tijd, waarin we veel bekende mensen ontmoetten, maar ook contacten legden met veel voor ons nieuwe gezichten. Een tijd van bezinning en ons realiseren, hoe goed wij het in Nederland hebben. Voor mij ook een gelegenheid om met veel voldoening terug te kijken op een periode van 30 jaar ontwikkelingswerk. Maar tevens om vooruit te blikken naar de toekomst, waarin ik zeker hoop met Malawi verbonden te kunnen blijven.

Beste Vrienden,
Pessimisten beweren vaak dat hulp aan derde wereldlanden niets uithaalt. Als realist kan ik u verzekeren dat hulp, onze hulp aan Malawi, veel, heel veel uitmaakt. Het is geen druppel op een gloeiende plaat. Alle projecten, hoe

groot of klein dan ook, hebben impact op onze medemens ginds. Wij veranderen niet de gehele wereld, maar wel de wereld van onze medemens in Malawi.

Ik ben trots op onze Stichting en op al onze Vrienden van Chiromo! De naam en het langdurige ontwikkelingswerk van onze Stichting zijn alom bekend en wordt zeer gewaardeerd! Gezien mijn leeftijd zal ik het waarschijnlijk geen 30 jaar meer volhouden, maar ik ga ervoor! Samen met ons bestuur, maar nog belangrijker, hopelijk samen met u allen en met veel nieuwe Vrienden.

Gezegende Kerstdagen.

Servé Kengen, uw redacteur.

Bevolking Ncherenje vraagt hulp.

Beste Vrienden,

Tijdens ons bezoek aan de Muona in Chiromo bezochten we niet alleen projecten, die we in het verleden hebben ondersteund. We brachten ook een bezoek aan Ncherenje, een nieuw dorp in de heuvels, dat is ontstaan na de enorme overstromingen van twee jaar geleden. Tijdens deze overstromingen werden gehele dorpjes weggespoeld en kwamen veel mensen om het leven. Ook werden door zandafzettingen grote gebieden vrijwel onbruikbaar voor de landbouw. Daardoor was een terugkeer van de inwoners naar hun oude dorpen geen optie.

Direct na de overstromingen boden enkele grote hulporganisaties hulp aan die voornamelijk bestond uit voedsel en tenten. Maar na enkele maanden werd die hulp stopgezet waardoor de bewoners genoodzaakt waren zichzelf te bedruipen. Schamele behuizingen bieden hen nu bescherming tegen de regen. Op de heuvels leggen ze op geschikte plekken tussen grote rotsblokken kleine tuinen aan om zelf in de voedselvoorziening te kunnen voorzien. Ze proberen op enigerlei wijze iets te ver-

dienen, al is het met het verkopen van wat tomaten e.d. Ook zijn de bewoners van de weggespoelde dorpen begonnen met het opbouwen van een gemeenschap met eigen voorzieningen binnen hun nieuwe woonplaats in de hoger gelegen heuvels.

Om hun kinderen een minimum aan onderwijs en opleiding te kunnen bieden hebben ze zelf van hout en riet een primitief schooltje gemaakt met enkele gescheiden klaslokalen. Helaas zijn de daken niet waterdicht. De muren zijn gemaakt van riet om de kinderen enigszins te beschermen tegen tocht en kou. Een klein schuurtje doet dienst als opslag van boeken en schoolmaterialen.

Beste Vrienden,

Als jullie de foto zien die bij dit artikel hoort, zullen jullie begrijpen dat wij aan jullie willen vragen om de bouw van een degelijke school te Ncherenje te ondersteunen. William Allen zal de bouw

van de school gaan begeleiden. We hebben hem in de afgelopen jaren leren kennen als een betrokken en bekwame projectleider.

Jullie redacteur



We weten maar half hoe goed we het hebben

Lange tijd heb ik uitgezien naar de reis naar Malawi. Als ik de kans zou krijgen, wilde ik graag persoonlijk zien welke projecten de Vrienden van Chiromo hebben uitgevoerd en de mensen ontmoeten die deze projecten handen en voeten hebben gegeven. In 2017 was het eindelijk zo ver. Ik voelde het ook als mijn plicht om na meer dan 20 jaar bestuur van de stichting persoonlijk Malawi te bezoeken. Het is een onvergetelijke reis geworden en ik wil graag een aantal persoonlijke ervaringen met u delen.

Tijdens de reis naar Malawi hebben Bart, Servé en ik veel gelachen en veel gepraat. De eerste dagen waren voor mij persoonlijk wel heftig om de overgang van ons luxe leven in het Westen naar het leven van gewone mensen in Afrika een plek te geven. Vaak hebben we tegen elkaar gezegd dat we maar half weten hoe goed dat we het hebben. We hebben heel veel gelukkige mensen gezien, die tijd en aandacht voor elkaar hebben, maar ook erg moeten opletten om de eindjes aan elkaar te knopen. Het besef dat iemand de hele dag bezig is met het zorgen voor een maaltijd van die dag kwam hard binnen. Zo iemand heeft dus geen tijd om aan zijn eigen ontwikkeling te werken door scholing of opleiding of te investeren voor de toekomst, want de zorgen voor alledag nemen hem helemaal in beslag.

Op sommige momenten heb ik ook stilletjes gehuild. Het meest raakte mij een vrouw in het Trinity hospital die aan William Allen, de financiële man van het ziekenhuis, kwam smeken om de kosten van haar behandeling in het ziekenhuis van MKW 1.900 te verlagen naar MKW 1.000. Ze kon het bedrag van omgerekend ruim €2 niet betalen en vroeg om een verlaging naar afgerond €1. De wanhoop heb ik in haar ogen gezien. William ging akkoord met haar verzoek en gaf aan dat het ziekenhuis deze kosten financierde met giften. Iemand die in Malawi in een ziekenhuis wordt opgenomen is voor het eten afhankelijk van de familie. De frequentie van het familiebezoek en de kwaliteit van

het meegebrachte eten zijn bepalend voor een beslissing om tegemoet te komen aan een smeekbede om de kosten van de behandeling kwijt te schelden. We weten maar half hoe goed we het hebben.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het buiten donker en zit ik achter mijn PC te typen met de radio aan. We vinden het vanzelfsprekend dat er licht is als we dat willen en er elektriciteit is als we die nodig hebben. In Malawi heb ik ervaren wat licht en donker is en wat het betekent als onze Westerse automatismen niet functioneren. De zon gaat iedere dag om 6 uur op en 's avonds om 18 uur onder. Dan is het echt een verschil van dag en nacht in een half uur tijd. De stroom valt in Malawi een aantal keren per week uit en kan dan gerust één of twee dagen niet functioneren. Dan sta je ineens onder een koude douche in het donker of moet om 9 uur naar bed gaan, omdat er geen licht meer is. We weten maar half hoe goed we het hebben.

Een hele dag rijden in Malawi in een terreinwagen is erg comfortabel en voor Malawi enorm luxueus. Om grote afstanden te overbruggen is een dergelijke wagen ook noodzakelijk. We reden bijna altijd met open raam. Het stof van Malawi gaat dan wel helemaal in je kleren zitten maar ook in je neus. Na een dag reizen zijn zelfs je nagelriemen helemaal zwart en de kraag van je hemd herken je niet meer. Continu heb je dan stof en zand tussen je tanden en de geur van houtskoolvuur in je neus. En dan mochten wij nog wel reizen in een comfor-

tabele terreinwagen. We weten maar half hoe goed we het hebben.

Het fototoestel en mijn mobiele telefoon waren continu in de aanslag en ik heb bijna 2.500 foto's en filmpjes gemaakt. Daarbij heb ik me soms ongemakkelijk gevoeld. Ik voelde me op sommige momenten een voyeur. Ik wilde foto's maken van het leven van gewone mensen in Malawi om die mee te nemen naar huis om u te laten zien hoe het leven in Malawi is. De vrouwen bij de waterput wachtten dan ook met het meenemen van water totdat die camera weg ging en sommige kinderen gingen met hun achterwerk naar je toe staan. Gelukkig waren er ook veel mensen, die wel graag op de foto gingen en prachtige natuur die uniek was.

Tijdens onze reis hebben we veel blijde gezichten gezien en ervaren dat mensen tijd maken voor elkaar en aandacht hebben voor elkaar. Het geloof is van grote betekenis voor de Malawianen. Er zijn vele katholieke en protestantse kerken die op zondag afgeladen vol zitten. Een ander groot deel van de Malawianen is moslim, die in vrede met de christelijke medebewoners samenleven. Kerkdiensten zijn vrolijk, inspirerend en maken mensen blij. Je ervaart dat veel Malawianen een houvast hebben in hun geloof, dat richting geeft aan hun leven. Dat heeft mij wel geraakt. Bij toeval waren de teksten van de Mis tijdens ons verblijf op het bisdom van Mangochi toepasselijk "geef de hongerigen je voedsel en de naakten je kleding". Het Evangelie van die dag ging over de hypocrisie en huichelarij van

de Farizeeën. Positief vertaald betekent dat voor mij dat je in praktijk moet brengen wat je zegt en dat je geloof herkent aan daden.

Deze reis kan niet geboekt worden bij een reisorganisatie. Servé Kengen heeft ons op unieke wijze het land laten zien waar hij verliefd op is geworden en deze liefde is niet bekoeld in de zeven jaar dat hij er niet meer heeft kunnen komen. Zijn enthousiasme en zijn betrokkenheid zijn aanstekelijk. Hij heeft de liefde voor de mensen en het land op mij overgebracht. Ik heb ervaren dat de projecten van de Vrienden van Chiromo goed zijn uitgevoerd. Het is waardevol wat er in de afgelopen 60 jaren allemaal is gerealiseerd door uw financiële steun. We hebben ook gezien dat het nodig blijft om te helpen.

De vele kinderen in Malawi hebben mij met name geïnspireerd om door te gaan met het werk van de Vrienden van Chiromo. Zij zijn de toekomst van het land en ik hoop oprecht dat er een paar van die kinderen opstaan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor Malawi. Zonder bewake en betrokken mensen kun je geen land en geen samenleving opbouwen. Ik heb het geluk gehad dat ik hier geboren ben en alle kansen heb gekregen. Graag zou ik de kinderen in Malawi die kansen ook zo graag gunnen. Samen met u kunnen we dat de komende jaren ook blijven doen. We weten maar half hoe goed we het hebben.

Met vriendelijke groet,

Kasper Donners, voorzitter

Waterpomp Nthikira klaar

Beste Vrienden,

In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat het aanleggen van de pomp te Nthikira zou worden uitgesteld totdat er een nieuwe parochiepriester zou zijn.

Tijdens ons bezoek aan Malawi mochten we kennis maken met pater Peter Makina, een jonge Montfortaan, die parochiepriester en bovendien huisoverste is van het Montfortaanse klooster Nantipwili te Bvumbwe.

Uit onze gesprekken met hem en uit onze bezoeken aan diverse eerdere projecten bleek, dat pater Makina een zeer gedreven pater is, die het welzijn van zijn Malawiaanse medemensen aan het hart gaat. Na ons verzoek om de aanleg van de pomp op zich te nemen, kwam hij meteen in actie. Reeds een maand na ons vertrek uit Malawi liet hij ons weten dat de waterpomp klaar was.

Beste Vrienden,

Schoon water is van essentieel belang in het leven van een mens. Door ons aller inbreng is Nthikira, een groot dorp in Malawi, nu voorzien van die primaire levensbehoefte.

Namens pater Makina en de bevolking van Nthikira heel hartelijk dank.

Uw redacteur,
Servé Kengen



IBAN NL22INGB0002047003

IBAN NL60RABO0125907303

T.N.V.

VRIENDEN VAN CHIROMO TE RANSDAAL

Ons tweedaags bezoek aan de “Lower Shire”

Beste Vrienden,

Het gebied, waar de Vrienden van Chiromo projecten hebben gefinancierd, is ongeveer twee keer zo groot als Nederland. Om u deelgenoot te maken van ons bezoek, neem ik u twee dagen mee naar het zuidelijk gedeelte van Malawi, in het bijzonder het gebied Chiromo. Centraal in dat gebied ligt Muona, waar pater Hub Vonken 60 jaar geleden startte met de Fatimaparochie.

Vanuit het klooster Nantipwili verlieten wij op vrijdag 25 augustus 2017 al snel de asfaltwegen en reden over stoffige wegen en houten bruggetjes naar Mitengo, een dorpje in de bergen boven Muona. Hier steunden de Vrienden van Chiromo in de negentiger jaren van de vorige eeuw een klein gemeenschapshuis, waarin onder meer bijvoedingscursussen worden gegeven. Na meer dan twintig jaar ziet het gebouw er nog steeds zeer goed uit. Dagelijks komen hier bewoners bij elkaar voor de meest uiteenlopende cursussen.

Na een kort bezoek aan de missiepost Mitengo zetten wij onze tocht voort richting Chiromo. De weg zat hier vol gaten en slingerde door het gebergte, door dorpjes, langs akkers en markten. Opvallend was, dat er in dit gebied een flinke ontbossing heeft plaatsgevonden.

Begrijpelijk, omdat de bewoners brandhout nodig hebben. Maar op langere termijn is dit natuurlijk een desastreuze ontwikkeling. Door erosie zal de goede grond wegspoelen waardoor weer nieuwe gebieden ontbost moeten worden om kleine akkers te kunnen aanleggen. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, hebben de Vrienden van Chiromo, samen met enkele andere grotere organisaties, een programma opgesteld, waarover ik in een van de volgende nieuwsbrieven zal schrijven.

Na bijna vier uur rijden kwamen wij in de buurt van Muona en passeerden het dorpje Mathia, waar wij vorig jaar een lagere school lieten restaureren. Rond het middaguur arriveerden wij in Muona bij het klooster van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, waar wij zouden logeren.

Na de lunch bezochten wij, samen met William Allen, het Trinity-ziekenhuis. Hier hebben de Vrienden van Chiromo diverse malen hulp geboden bij de aanschaf van materieel en medicamenten. Met William Allen bespraken we, wat wij in de toekomst eventueel nog kunnen betekenen voor het ziekenhuis. Vaak gaat dit verder dan alleen maar het ondersteunen op financieel gebied. Aansluitend bezochten wij de Peter Cuppen Hall, een gemeenschapshuis dat mede werd gerealiseerd door de Vrienden van Chiromo. Het gemeenschapshuis, dat voor allerlei doeleinden wordt gebruikt, wordt gerund

door de Muona Foundation, die ook zorg draagt voor het onderhoud.

Naast het gemeenschapshuis ligt een kleuterschool, die eveneens is mogelijk gemaakt door de Vrienden van Chiromo. Deze school leert kinderen op zeer jonge leeftijd de betekenis van hygiëne. Basisbeginselen, die hier vaak niet gewoon zijn, zoals niet in de struiken, maar op het toilet de behoefte doen en daarna de handen wassen. Door kinderen dit al vanaf zeer jonge leeftijd continu te leren, is de kans groter dat zij dit in de toekomst blijven doen. Wij vervolgden ons middagprogramma met het bezichtigen van twee nieuwe klaslokalen in het buitengebied van Muona. Aanvankelijk was het de bedoeling om twee andere lokalen te renoveren, maar het risico van nieuwe overstromingen was te groot. Daarom werd besloten om twee nieuwe klaslokalen te bouwen op een hoger gelegen plek, waar de Nederlandse zusterorganisatie van de Muona Foundation ook twee nieuwe lokalen had gebouwd. Samenwerking loont.

Vervolgens reden wij terug naar Mathia, waar de lagere school is gerenoveerd met financiële steun van de Vrienden van Chiromo. Ook hier heeft William Allen met de zijnen geweldig werk verricht. Met minimale financiële middelen werd de gehele school, waar meer dan duizend kinderen onderwijs genieten, gerenoveerd waardoor ze er weer jaren tegen kan. Bij deze school staat ook een door de Vrienden van Chiromo gefinancierde waterpomp. Op weg naar het klooster, waar wij zouden overnachten, stopten wij in de schemering nog bij de nieuwe nederzetting Ncherenje, die na de overstromingen werd gesticht. Hierover schrijf ik in een ander artikel in deze Nieuwsbrief. Rond 6 uur in de avond werden wij door de zusters getrakteerd op een geweldige maaltijd. Wij bespraken hun projec-



ten, waaronder de meisjes-school en hun inbreng in het ziekenhuis. Na het avondeten hadden wij nog een onderhoud met William Allen, waarna wij na een vermoeiende dag rond 23.00 uur ons bed konden opzoeken.

Zaterdag 26 augustus 2017

Om 6 uur in de ochtend waren wij weer paraat. Na het ontbijt stapten wij in de auto en arriveerden om 8.00 uur bij de kerk, die gebouwd werd door pater Hub Vonken. Er staat na bijna 60 jaar nog steeds een prachtig gebouw dat financieel mede mogelijk is gemaakt door de Vrienden van Chiromo. Met de pastoor bespraken wij de onderhoudssituatie van de kerk. Aansluitend bezochten wij de OEM Data Middelbare School, die in 1995, mede met steun van de Vrienden van Chiromo, werd gebouwd. Op deze school zitten meer dan 400 studenten.

Na vier uur rijden, kwamen wij aan in Bangula, waar met steun van de Vrienden van Chiromo een operatiekamer werd gebouwd. Het is een prachtig gebouw, waarin naast de operatiekamer nog twee douches en toiletten en een recoveryruimte aanwezig zijn. Hierdoor is de vroegere Kalemba-kraamkliniek een ziekenhuis geworden. De zusters van Liefde, ook bekend als de zusters van Amersfoort, runnen het ziekenhuis, waar wij werden rondgeleid door zuster Margaret. Met haar bespraken wij de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het ziekenhuis.

Na dit bezoek ondernamen wij de terugreis naar Blantyre en vervolgens naar het Montfortaanse klooster Nantipwili. Onderweg stopten wij bij het Nchalo-ziekenhuis, dat jarenlang werd gerund door de Medische Missiezusters en menig Nederlandse arts. Ook dit ziekenhuis werd in het verleden

vaker geholpen door de Vrienden van Chiromo. De laatste keer kreeg het ziekenhuis een zuurstof-concentrator. Helaas was er buiten de verpleegkundigen niemand van de staf aanwezig, waarmee wij een gesprek konden aanknopen. Rond 19.00 uur bereikten wij Blantyre, waar wij besloten om iets te gaan eten en vervolgens terug te keren naar het klooster voor onze nachtrust.

Beste Vrienden,

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, waren onze dagen in Malawi zeer goed gevuld. De bezichtiging van de vele door onze Vrienden van Chiromo gesteunde en gerealiseerde projecten schonk ons heel veel voldoening maar wij hadden samen ook veel plezier tijdens onze reizen.

Uw redacteur,

Servé Kengen



De “Vonkeni” middelbare school vraagt hulp bij uitbreiding

Beste vrienden van Chiromo,

Tijdens onze rondreis door Malawi bezochten wij ook de Bango-parochie, de laatste parochie waar pater Vonken werkte. In de prachtige omgeving van het Mulanjegebergte, gelegen tussen uitgestrekte theevelden, bouwde pater Vonken op een heuvel de kerk en het huis, waar hij ging wonen. Nu zijn beide gebouwen nog net zo stevig als toen de pater die 50 jaar geleden bouwde. Met mijn twee reisgenoten en pastoor Simbota van de nabij gelegen parochie bezochten wij ook de naar pater Vonken genoemde middelbare school. De Malawianen noemen deze school de “Vonkeni”! Tot onze verrassing bleken het zeer goed onderhouden gebouwen te zijn. Het onderwijzersteam en enkele vrijwilligers offeren regelmatig enkele dagen van hun vakantie op om de gebouwen te onderhouden. Zij lieten ons zelfs nog een van de laatste projecten van de Vrienden van Chiromo in Bango zien. Dat zijn twee grote kookketels, die wij eind jaren negentig aanschafte en die nog steeds in gebruik zijn.

De “Vonkeni” middelbare school staat, wat onderwijs betreft, zeer goed aangeschreven. Daarom en mede doordat dit de enige middelbare school in de verre omgeving is, willen veel studenten hier hun middelbare opleiding volgen. Om te kunnen voldoen aan de grote instroom van studenten, heeft het onderwijzersteam enkele jaren geleden besloten om de school uit te breiden. Hiertoe zetten zij de weinige financiële middelen in, die hen ter beschikking stonden. Inmiddels zijn de fundering en de vloer gereed gekomen. Echter zonder onze hulp hebben zij nog jaren nodig om de twee benodigde klaslokalen te voltooien.

Wij waren zo onder de indruk van het eigen initiatief en de volharding van het team om deze klaslokalen te realiseren,

dat wij besloten dit project aan u voor te leggen voor uw financiële steun. Het gaat om een project van totaal €7.500. Zoals wij reeds vaker hebben gesteld, is het ondersteunen van educatie de belangrijkste vorm van ontwikkelingshulp. We geven de kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, waardoor ze hun toekomst zelf mee kunnen bepalen. Pastoor Simbota zal namens de Vrienden van Chiromo de verdere uitvoering begeleiden.

Beste Vrienden,
Dit project beveel ik van ganser harte bij u allen aan. Hiermee ondersteunen wij niet alleen het onderwijs in het gebied rondom Bango, maar geven wij tevens een signaal af, dat de eigen initiatieven en inzet van het onderwijzersteam en de bevolking worden beloond.

Servé Kengen



Website “Vrienden van Chiromo”

Beste Vrienden van Chiromo, U kunt ook onze website bezoeken:

www.chiromo.nl