



CHIROMO NIEUWS

Uitgave Stichting Vrienden van CHIROMO,
Secretariaat Dr. Huntjensstraat 7, 6311 AP Ransdaal,
IBAN NL22INGB0002047003
IBAN NL60RABO0125907303

65ste jaargang

zomer 2022

Dank je wel zeggen

Medio juli schrijf ik dit voorwoord bij de nieuwsbrief van de Vrienden van Chiromo voor de zomer van 2022. Het is een jaar geleden dat Limburg werd verrast door overstromingen vanwege hevige regenval. Op verschillende plekken in Limburg is de ramp afgelopen dagen herdacht. Veel schade is inmiddels hersteld en vergoed. We leven in een rijk land waar we de lasten met elkaar delen. We hopen de watersnood van 2021 niet opnieuw mee te maken.

Malawi werd in 2019 getroffen door cycloon Idai en de mensen in Malawi hoopten dat ook nooit meer mee te maken. Begin dit jaar raasde echter cycloon Ana over Malawi en verwoeste heel veel in korte tijd. Daarna volgde heel erg veel regen. Overheid en hulporganisaties zijn niet in staat om al die schade in korte tijd te herstellen. In tegenstelling tot Nederland zal het jaren duren voordat de schade is hersteld.

In 2017 mocht ik samen met Servé Kengen en Bart Verhoeven zelf de projecten bezoeken in Malawi. Mijn conclusie van die reis was dat we hier maar half beseffen hoe goed we het hebben. Ook natuurgeweld treft Malawi ongekend hard. Reden te meer voor ons om dankbaar te zijn maar ook om solidair te blijven met onze medemens in Malawi. Daarbij bouwen we niet alleen aan scholen of ziekenhuizen, maar met het studiefonds ook aan de toekomst van mensen. Door te investeren in mensen kunnen we bouwen aan de toekomst van een land.

Graag wens ik u een mooie zomerperiode toe met ruimte om af en toe een beetje afstand te nemen van de dagelijkse hectiek. Ruimte te nemen om dank je wel te zeggen. En misschien ook een beetje ruimte om solidair te zijn met de medemens in nood. Hartelijk dank!

Kasper Donners, voorzitter

Cycloon Ana trof Malawi meedogenloos

Op 24 januari 2022 werd het zuiden van Malawi meedogenloos getroffen door cycloon Ana. Drie jaar geleden werd Malawi al getroffen door cycloon Idai en de grootste schade daarvan was net hersteld. De verwachtingen waren zelfs dat er na Ana nog een derde cycloon over het land zou razen.

Cycloon Ana ontwikkelde zich boven Mozambique tot een ongekende omvang en teisterde het zuiden op een ongekende wijze. De hevige winden deden vele bomen omwaaien, rukten daken van de hutten en de huizen en van vele andere gebouwen. Zelfs de stevig gefundeerde gebouwen die officieel aangewezen waren als schuilplaatsen bij dergelijke calamiteiten, begaven het en er vielen vele gewonden. In zeer korte tijd was een groot gedeelte van de bevolking ten zuiden van de grote stad Blantyre dakloos. In het voor de Vrienden van Chiromo zo bekende gebied Chiromo rondom Muona, werden de toch al schamele hutten en huisjes grotendeels weggevaagd.

Op de heftige stormwinden volgde regen, die in ongekend grote hoeveelheden neerviel in enkele uren, waardoor schade ontstond die niet te overzien was. Gewassen die in de maand maart geogst zouden

kunnen worden, spoelden geheel weg. Op vele plekken spoelde de vruchtbare grond weg. Wegen werden onbegaanbaar en raakten zodanig beschadigd dat grote gedeelten hiervan jarenlang niet meer gebruikt kunnen worden. Bruggen stortten in en het elektriciteitsnet werd grotendeels uitgeschakeld. Ook de waterkrachtcentrale kreeg het zwaar te verduren en werd grotendeels verwoest. Op dit moment kan per regio nog maar maximaal 6 uur per dag elektriciteit geleverd worden.

Gelukkig werd de cycloon Ana niet opgevolgd door een verwachte tweede cycloon. Deze nam gelukkig in kracht af boven Mozambique maar bracht wel weer een onvoorstelbare hoeveelheid regen. De immense schade werd nog vergroot met ontzettend veel menselijk leed.

Beelden gingen de wereld over en ook de Facebook-pagina van de Vrienden van Chiromo heeft de beelden gedeeld. Vanuit sommige plaatsen werd hulp georganiseerd. Ook de Vrienden van Chiromo werden gevraagd om te ondersteunen. Op verzoek van de Vrienden van Chiromo bracht pater Sam Satiele op zeer korte termijn twee gebieden in kaart die door de Vrienden geholpen zouden kunnen worden. Zowel de bisschoppenconferentie van Malawi alsook de Malawiaanse regering hadden een aantal gebieden aangewezen waar hulp het meeste nodig was. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen op een zo gestructureerd mogelijke manier heeft pater Satiele zich bij zijn keuze laten leiden door de aanwijzingen van de bisschoppen en de regering. Zijn keuze viel op het zeer arme gebied rondom Gambula en de arme streek ten zuiden van Bvumbwe.

In deze twee gebieden werd met uw steun directe hulp verleend in de vorm van noodhulp. Deze noodhulp bestond voornamelijk uit het direct uitdelen van voedsel en andere benodigdheden om te kunnen overleven. Op de schaarste voedselmarkt kon pater Satiele gelukkig voldoende voedsel vinden om vele honderden mensen te kunnen voeden. De eerste tijd konden we hen door deze misère heen helpen.

Naast de noodhulp in voedsel heeft pater Satiele zaaigoed aangekocht zodat meteen gestart kon worden met het opnieuw inzaaien van de akkers. Ondanks dat het groeiseizoen nog maar kort is, er nog een mogelijkheid om voedsel te telen.

Het laatste gedeelte van het project bestaat uit herstellen en eventueel nieuw bouwen van eenvoudige huisjes. Er is gekozen om bij nieuwbouw geen huizen van leem te bouwen maar van bakstenen en cement. Deze stevigere huizen zullen veel langer door de bewoners gebruikt kunnen worden.

Beste Vrienden,

Met uw hulp zijn twee gemeenschappen ontzettend geholpen bij het verbeteren van hun leefomstandigheden na de verwoestende invloed van cycloon Ana. De inwoners van Malawi zullen nog veel zelf moeten doen om weer een nieuwe toekomst op te bouwen. Deze nieuwe basis is daarbij een goede start.

Heel veel dank vanuit de gemeenschappen Gambula en Bvumbwe zuid.



Distributie noodhulp

Brikcentransport voor nieuwe huizen



Website “Vrienden van Chiromo”

Beste Vrienden van Chiromo, U kunt ook onze website bezoeken: www.chiromo.nl

Makanjira school heeft hulp nodig

Makanjira is een klein dorpje gelegen in het Blantyre district. Het dorpje behoort tot de traditionele Kunthembwe autoriteit, een bestuursstelsel dat van oudsher bestaat en nu naast de huidige overheidsindeling functioneert. Makanjira ligt meer dan 30 kilometer van de dichtstbijzijnde geasfalteerde weg af, helemaal in de bush. Het is een van de armste streken van Malawi. In goede groeizame jaren kan de bevolking genoeg oogsten om een jaar van te leven zonder honger te hoeven lijden. In dit gebied vinden buiten landbouw geen andere economische activiteiten plaats. De zeer moeilijke bereikbaarheid is hier de oorzaak van.

De lagere school heeft 4 goede klaslokalen en 2 lokalen die vrijwel op instorten staan. De school, die als volledige lagere school te boek staat, heeft 8 jaargangen en heeft dus eigenlijk 8 klaslokalen nodig. De school valt onder toezicht van de regering en heeft onderwijzend personeel in dienst van de overheid. Op dit moment gaan er 636 leerlingen naar school afkomstig uit meer dan 10 omliggende dorpen. De 4 goede klaslokalen werden destijds gebouwd door de Nederlandse missionarissen met als doel om aan alle kinderen onderwijs te geven ongeacht hun religieuze achtergrond. Hierdoor staat de school open voor alle kinderen, ongeacht hun geloof.

De overheid stelt als eis dat een volledige lagere school tenminste 8 klaslokalen moet hebben wanneer de kosten van het onderwijzend personeel voor rekening van de overheid komt.

De twee klaslokalen die nu op instorten staan zijn door de bevolking zelf gebouwd. Door het ontbreken van zowel geld als ook bouwmaterialen is het voor de bevolking onmogelijk om op eigen kracht zowel de 2 slechte klaslokalen te vervangen als 2 nieuwe lokalen te bouwen. Daarvoor is hulp van buiten noodzakelijk.

De bevolking van Makanjira heeft pater Samuel Satiele, onze contactpersoon in Malawi, verzocht deze school bij u onder de aandacht te brengen. De mensen van Makanjira zijn al aan de slag gegaan met het maken van bakstenen. Zij hebben nu al 60.000 stuks gemaakt. Ook zullen zij het benodigde zand naar de bouwplaats brengen en met hand- en spandiensten de bouwvakkers ondersteunen.

Beste Vrienden,

Makanjira lagere school is een school die zeker uw aandacht en ondersteuning verdient.

Lunzu middelbare school uitgesteld

De uitbreiding van de middelbare school te Lunzu zou aansluitend aan het regenseizoen worden gestart. We berichtten u daarover in onze vorige nieuwsbrief. Dat betekent normaal gesproken ergens in maart. Door de cycloon Ana werden er andere prioriteiten gesteld en besloten pater Satiele en aartsbisschop Msusa het project uit te stellen.

Het project moest uitgesteld worden vanwege de gevolgen van de cycloon maar het geluk wil dat er zich ook een andere donateur heeft aangediend. Een van de parochies van Chicago in de Verenigde Staten heeft

aartsbisschop Msusa laten weten een middelbare school te willen adopteren. Het aanbod van het parochiebestuur was zeer specifiek: het zou een middelbare school moeten zijn. Na overleg met het bestuur van de Vrienden van Chiromo is Lunzu middelbare school ook voorgesteld door de aartsbisschop aan de parochie in Chicago. Naar verwachting zal de Amerikaanse parochie het project geheel voor haar rekening nemen. Daardoor kunnen de Vrienden van Chiromo weer andere aanvragen honoreren die ons bereiken.

We zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet!

Website "Vrienden van Chiromo"

Beste Vrienden van Chiromo,
U kunt ook onze website

bezoeken:

www.chiromo.nl

*hello
summer*

IBAN

NL22INGB0002047003 -

IBAN

NL60RABO0125907303

T.N.V.

**VRIENDEN VAN
CHIROMO
TE RANSDAAL**

Studieproject 2022 - 2023

Beste Vrienden,

Vorig jaar startten wij met het ondersteunen van het studieproject van de Montfortanen. Het jaar is positief afgerond. Bij aanvang van het jaar konden 29 studenten aan een opleiding beginnen. Op dit moment kunnen we na afsluiting van het studiejaar 2021-2022 constateren dat geen enkele student is gestopt met zijn studie en dat maar één student niet is bevorderd naar het volgende leerjaar. De andere studenten stromen door naar het volgende studiejaar of hebben hun opleiding afgerond en zijn geslaagd.

Ook dit jaar zijn er studenten uitgekozen door het speciale selectie team van de Montfortanen onder leiding van pater Paul Lonely Machomba, overste van de Montfortanen in Malawi. Een gedeelte van de studenten gaat door met de studie die zij eerder zijn gestart en er is een aantal nieuwe studenten. In totaliteit zullen voor het studiejaar 2022-2023 vanuit de diverse gebieden 48 studenten worden ondersteund.

Net als in de vorige nieuwsbrief zullen ook deze keer twee studenten zich aan u voorstellen.

Christina

Mijn naam is
Christina
Abel.



Ik ben 23 jaar oud en geboren in Sosola in het district Balaka.

Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Toen ik 7 jaar was ging mijn vader als seizoenwerker in de theeplantages in het zuiden van Malawi werken. Hij keerde nooit terug en het was ook de laatste keer dat ik hem zag. Het schijnt dat hij daar nog steeds woont.

Mijn moeder heeft vanaf toen de opvoeding van ons gezin helemaal op zich genomen. Als het mogelijk was, werkte zij, meestal als kokkin. Vaak kreeg zij voedsel dat zij gekookt had en over was, mee naar huis zodat wij ook een warme maaltijd hadden.

De hoofdonderwijzer vond dat ik na de lagere school de middelbare school zou moeten gaan volgen gezien mijn cijfers. Ik begon aan de middelbare school maar moest stoppen omdat er geen geld was.

Met de mogelijkheid van het studiefonds, ga ik de middelbare school volgen en hoop na het behalen hiervan aan de verpleegsteropleiding te kunnen starten. Verpleegster worden is mijn ultieme wens om iets te kunnen betekenen voor de bevolking van mijn land.

Mathews

Mijn naam is
Mathews
Jalif
en ben geboren op 28 februari 1996



in het dorpje Chiendausiku in het gebied van de chiefs van Sawali.

Ik ben half wees. Mijn vader overleed meer dan 10 jaar geleden. Mijn moeder probeert op de kleine boerderij genoeg geld te verdienen om ons kinderen een betere toekomst te bieden. Studies betalen zit er echter niet in en daarom ben ik dankbaar dat ik via de Montfortanen de middelbare school heb kunnen volgen en nu mede met hulp van uw stichting de universiteit. De regering betaalt de kosten van de universiteit en mijn levensonderhoud gedurende mijn opleiding wordt door uw stichting betaald. Ik ben u hiervoor meer dan dankbaar.

Ik start op dit moment aan het 3^{de} jaar van de opleiding tot arts aan de Kamuzu Universiteit voor gezondheidszorg. Na mijn opleiding wil ik gaan werken in een klein plattelands ziekenhuis, het platteland waar ik geboren ben en waar de bewoners door gebrek aan artsen geen adequate gezondheidszorg kunnen krijgen.

Heel, heel hartelijk dank ik jullie dat jullie het voor mij mogelijk maken deze opleiding te kunnen volgen.

Website “Vrienden van Chiromo”

Beste Vrienden van Chiromo, U kunt ook onze website bezoeken: www.chiromo.nl

IBAN NL22INGB0002047003 - IBAN NL60RABO0125907303

T.N.V. **VRIENDEN VAN CHIROMO TE RANSDAAL**